

12. Orkanens öga

Döden är en stor,
viktig stressfaktor,
som får oss att tro
att vi måste sko
oss med vässat stål,
för att nå ett mål.

Jag ser mig omkring. Fattar ingenting.
Hur ska jag förstå vart jag nu ska gå?

Det är mycket nu! Så, vad tycker du?
Allting sköljer bort. Livet är så kort.

Kanske finns en chans någon annanstans?
Nej, jag stannar kvar! Här finns allt jag har!

När vår värld rasar
samman, då fasar
vi för vad som ska
hända, men vi ska
hellre hålla den
sanna Enheten
inom hjärtat. Då
blir allt bra ändå.

Hemligheten är
att två motsatser
enas kring samma
sak, precis samma
gång. Mitt i stormen
skapas Enheten.
Hjulet snurrar sen,
drivs av Kärleken.

Enligt en sägen
går vi på Vägen,
som är alltid rätt!
Vägen är målet!

Jag rekommenderar att vi vänder om.
Inom dig kan du finna din Väg
till Friheten!

12. Eye of the Storm

When we think of death,
we get out of breath.
We believe the speech
that we have to reach
individual goals
to fulfil our roles.

When I look around, I have often found
that I get confused. May I be excused?

What am I to do? What's the reason to
keep the pressure on? Soon we'll all be gone.

Maybe you will say there's a better pay
if I'll move away. No, I want to stay!

When our world's falling
down, we are dreading
what's to come. The leap
of faith is to keep
Oneness true in our
hearts, the darkest hour.
Then there is no doubt
and things will work out.

When we stop the fight,
opposites unite.
They agree the same
time about the same
thing: a calm ocean
and wheels in motion.
Love is this riddle
in the storm's middle.

There is a saying:
When you are walking
on, to find you soul,
your path is your goal!

I will now recommend that we turn around.
Inside you'll find that you have the key
to now be Free!