

## **6. Creators**

I think I now understand how we can be alive.  
We are creators, we are the ones  
who're always there creating our lives.

I have always been thinking that there's  
someone who rules my life and that someone is  
watching me and always there for me.

Now I realize that there is no one there at all,  
well, someone is there, that's me.

I see how I'm existing both inside and outside  
like two sides of a coin. This is too much and  
I can hardly grasp it.

If I said I am my own creator, what would people  
really do? Would I be locked up in a cell by now  
and tied down? Maybe I should keep this secret  
if I really love my freedom?

There is nothing I can do to make them  
believe this is true, I will have to be discrete.  
Maybe some day it will be safe to tell.

This is good to know, it's all now falling into place.  
I can see I have to be so careful what I'm wishing for.  
Everything I'm wishing for will manifest itself,  
but I'm not allowed to influence another life.  
I'll learn to make my wishes small.

## **6. Skapare**

Jag tror att jag nu förstår hur vi kan leva här.  
Vi är ju skapare! Det ser jag nu.  
Ja, vi är dom som skapar våra liv.

Jag har alltid trott att det är någon  
som styr mitt liv och att någon  
är vakande och alltid där för mig.  
Nu förstår jag att det inte alls finns någon där,  
jo, någon är där, det är jag.

Och jag ser hur jag är insidan och utsidan  
av samma mynt, samtidigt,  
en paradox som är svår att förstå.

Är det fritt att säga att jag är min egen  
skapare? Kanhända blir jag inlåst då och  
fastbunden i en cell? Kanske det är bäst  
att hålla tyst? Jag vill ju vara fri.

Finns ändå inget jag kan göra så att dom  
tror på det här. Jag får hålla låg profil.  
Det kommer bli en större öppenhet.

Det här känns bra att veta. Nu har jag förstått  
att jag måste vara varsam vad jag önskar  
i mitt liv. Allt vad jag vill ha manifesterar sig  
till slut, men jag får ju inte påverka nå'n  
annans liv, så önskningsarna får bli små.