

**10. To Be (Or...)**

I know that there is  
nothing that I can  
do so that I'll be  
loved, that's what I

want to be. Now, the  
thing is, I can get  
there if I start by  
BEING Love. The

same applying to  
if I want to be  
happy, I start by  
BEING happy.

If I want to be  
god, then I have to  
see I already  
AM a Goddess.

Same regarding if  
you would want to be  
gods, you would have to  
stop denying

who you actually  
are. As long as you  
think that people are  
evil, nothing

happens, but if you  
KNOW that people are  
good, you know that in-  
side you are good.

Dum-dee, dee--ra dee...

I was looking in-  
to those beautiful  
eyes belonging to  
him, the man I

love, and seeing my  
soul, I thought that of  
course I must have been  
wrong. Then followed

seven years when I  
kept denying the  
truth: that all of us  
are the same soul

and what's more, that this  
soul is god or the  
goddess we all are  
searching for when

**10. Att vara (- eller...)**

Jag vet att det finns  
inget som jag kan  
göra för att bli  
älskad, som jag

önskar. Det enda  
sättet är att från  
början helt enkelt  
VARA Kärlek.

Samma gäller för  
allt: om jag vill bli  
lycklig måste jag  
VARA lycklig.

Så om jag vill bli  
gud, så måste jag  
se att jag redan  
ÄR Gudinna.

Samma gäller för  
er: om ni vill bli  
gudar måste ni  
sluta att för-

neka vilka ni  
är. Så länge ni  
tror att människan är  
ond, så händer

inget, men om ni  
VET att människan är  
god, så vet ni att  
ni är goda.

Dam di, di-ra di...

När jag tittade  
in i ögonen  
på den man som jag  
älskar, såg jag

in i min egen  
själ, men trodde för-  
stås jag hade sett  
fel. Sen gick det

sju år när jag för.  
neka sanningen  
att vi alla har  
samma själ och

att den själen är  
guden eller gu-  
dinnan vi alla  
söker när vi

continued: 10. To Be (Or...)

we are praying that  
we'll receive lots of  
love and riches and  
many children.

We don't see that we  
all are gods, that we  
can create our own  
lives and that we

never have to com-  
pete. There is quite e-  
nough of ev'rything  
for us all now.

Dum-dee, dee--ra dee...

We are focusing  
on the body, be-  
lieving it's our  
identity. We're

certain that we are  
limited and that  
death is waiting to  
take our lives. So

we are frightened of  
death, until we dis-  
cover that we are  
Life itself. Yes,

you are Life, you are  
Love and you are Un-  
limited with  
Eternal life. But

if you simply can't  
see this, ask yourself  
why you choose to de-  
ny yourself. I

hope you're setting your  
soul free from the il-  
lusion we all are  
living in. 'Cause

once you've realized  
that you really are  
Free, then you will be  
freeing others.

Dum-dee, dee--ra dee...

forts: 10. Att vara (- eller...)

ber att vi ska bli  
älskade och bli  
rika och föda  
många barn. Vi

inser inte att  
vi är gudar, att  
vi kan skapa vårt  
eget liv och

att vi inte be-  
höver tävla. Det  
finns tillräckligt av  
allt till alla.

Dam di, di-ra di...

Vi kan stirra oss  
blinda på våran  
kropp, den blir vår  
identitet. Vi

tror att vi är be-  
gränsade och att  
döden tar våra  
liv till slut. Så

vi är rädda för  
döden, tills vi för-  
står vi är själva  
livsprocessen.

Du är Liv, du är  
Kärlek och du är  
Obegränsad med  
Evigt liv. Men

om du inte kan  
se det här, fråga  
varför du vill för-  
neka vem du

är. Jag hoppas du  
kan befria din  
själ från den illu-  
sion vi lever

i. För när du har  
insett att du är  
Fri, då kan du be-  
fria andra.

Dam di, di-ra di...